

Er is een aantal categorieën van etiquette aan te duiden. Ten eerste is daar de manier waarop u zich gedraagt ten opzichte van de medeleden. Stoor hen niet, wees u bewust van de spelers die vlakbij kunnen zijn en zich proberen te concentreren. Laat snellere spelers door, want u zult zich opgejaagd voelen en de spelers achter u hebben ook geen plezier in het wachten.

Daarnaast is er natuurlijk de zorg voor onze baan. Er is niemand die durft te zeggen dat hij of zij zijn pitch marks niet repareert, maar ik weet wel beter en de greenfee spelers op onze baan zijn zo gering dat ook zij de oorzaak niet kunnen zijn. U wilt toch ook mooie gladde greens! Repareer dan uw pitch marks en leg meteen ook die plaggen terug na dat mooie schot naar de green. Mocht u onverhoopt de green missen en in de bunker terecht komen, hark deze dan ook zo aan zoals de greenkeepers zo vaak voor ons doen.

Dat brengt mij meteen bij het volgende punt. Respect voor de greenkeepers! Zij verdienen respect voor het werk dat zij voor ons doen. Vaak in weer en wind en dan hebben we geen "last" van hen en toch doen zij ook dan hun werk voor ons. Maar als het mooi weer is zijn ze opeens te veel in de baan en dat wordt ze toch nog te vaak op onvriendelijke wijze duidelijk gemaakt, iets wat in mijn ogen onacceptabel is! Zonder greenkeepers zou er helemaal geen mooie baan zijn! En voor sommige problemen kunnen we ze zeker de schuld niet in de schoenen schuiven.
(Regel- en Etiquettecommissie)